



ADAMANT
STEKELIGHEDEN

een goede vraag
homo imperfectus
optie om te onthouden
alle mensen gelijk

uitzonderlijk
vroeger was alles
beter
schoonheids prijs
waterscheiding

discriminatie
intelligence aside
afzien is zijn
lichaamstaal

een goede vraag

aan de oever van een fjord trof een jonge man
een daar eenzaam rondstruinende oude lemming
de diersoort die men heel soms observeren kan
massaal het water in rennend zonder remming
om eensgezind samen zo zelfmoord te plegen
alsof dat voor hen geen doem is maar een zegen

voor hij een woord kon zeggen vroeg de lemming hem
of hij misschien een mens was - dat bizarre dier
dat zich rampzalig voortplant blijkbaar zonder rem
en dat terugschrikt voor geen enkele manier
om zijn zelfzucht ongebreideld bot te vieren
op de natuur en op veel andere dieren

ontkennen was zinloos het was gewoon te waar
de slotvraag van de lemming was uit diens optiek
gerechtvaardigd logisch en perfect voorspelbaar
waarom verdrinken mensen zich niet... om replek
verlegen ontvluchtte de man abrupt die vraag
en daarmee een remedie voor de mensenplaag

homo imperfectus

wat we leerden zijn we deels vergeten
en we hadden al niet genoeg geleerd
wat we dachten heel zeker te weten
blijkt later soms finaal verkeerd

steeds in de weer ondernemen we veel
maar laten lastige taken graag staan
en van wat we deden was 'n goed deel
beter nooit of anders gedaan

felle emoties en stiekem venijn
zijn vaak sterker dan het koele verstand
wilde acties van ons reptielenbrein
maken relaties feilloos van kant

de mens en intermenselijk verkeer
zijn beslist voor verbetering vatbaar
maar wij beleven dat zeker niet meer
de conclusie lijkt onweerlegbaar

we moeten met elkaar leren leven
en met het menselijk tekort maal X
later wacht ons onstoffelijk zweven
herkansing ...of helemaal niks

optie om te onthouden

ons brein is eerst een lege vakkenkast
waarvan de inhoud heel geleidelijk
en langzaam groeit en zo uiteindelijk
het weten wordt dat bij het wezen past

weten leidt niet altijd tot begrijpen
al zijn bij die functie van het lichaam
mislukkingen nóg tamelijk zeldzaam
gezien de plaats waar begrip moet rijpen

want hersens zijn gewoon een lichaamsdeel
bedeeld dan wel als ieder deel belast
met erfelijke kwaliteiten - vast
en zeker snapt niet ieder even veel

de in het geheugen opgeslagen
kennis dient te worden geïntegreerd
met nieuwe en dat doen we vaak verkeerd
alsof we zoet water naar zee dragen

met navenant resultaat dat we steeds
vergeten of verwrongen onthouden

koop dus RAM en Bytes in Megavouden
chips werken logisch en zijn minder sleets

alle mensen gelijk

ja, uiteraard zeggen ethische puristen
maar aangezien buiten de wiskunde gelijk
niet eens bestaat is dat puur theorie
de ene mens is ons nu eenmaal meer waard
dan de ander ethisch of niet
ook puristen redden het onschuldig kind
en niet de veroordeelde misdadiger
als ze niet allebei kunnen redden
als het erom gaat willen ook principiëlen
niet voor iederéén hun leven riskeren
dat is hen niet kwalijk te nemen
de ethiek is zwakker dan onze natuur
principes blijken soms gewoon te duur

discriminatie

we hebben allemaal voorkeuren
op basis waarvan we keuzes maken
kiezen voor de een is met reden
niet kiezen voor een ander
zo discrimineert iedereen
als je het maar ziet

afkeuring berustend op vooroordelen
over ras en mensengroepen is fout
iemand lui noemen omdat hij zwart is
hem 'n schurk vinden omdat hij jood is
of zeggen dat alle Italianen laf zijn
is racisme of 't nu waar is of niet

intelligence aside

de marketing slogan Intel inside
leek positief te discrimineren
'n monopolie zo adverteren
blijkt niet intelligent tot Intel's spijt

Smit Kroes die Micro Soft al flink liet dokken
begreep dat hier nog meer te halen viel
stak in alle Intel wielen stokken
en trof hen hard in de achilleshiel

bovenop de boete van een miljard
moet Intel z'n monopolie slopen
dan wordt de markt weer 'n beetje open
en kunnen prijzen zakken met een kwart

Intel is hiermee heus niet echt bekeerd
en onze belasting wordt niet verlaagd
want dat miljard heeft Brussel zo verteerd
maar onze Neely is met lof geslaagd

afzien is zijn

de mens lijdt dikwijls barre ontbering
daarvan veroorzaakt hijzelf 'n groot deel
soms trekt hij daaruit nog tijdig lering
en krijgt zo de zaak weer op de rail
fysiek lijden aan een gemene kwaal
vraagt echter een heel andere moraal

wie de idee beslist ver van zich werpt
dat de geest door lijden wordt gescherpt
verwerpt zonder het zelfs te vermoeden
wat door Zen mystiek valt te bevroeden
de eenheid van het lichaam en het brein
pijn is niet fijn maar afzien is wel zijn

lichaamstaal

we zijn een
erg puriteins volkje
zelfs de mooiste venusberg
noemen we schaamheuvel
het kruis onze derde oksel
of nog wat preutser
'ons ondertussen'

maar
ondertussen
willen we wel
alle in het donker
grauwe poesjes
stiekem knijpen
of kussen

Uitzonderlijk

met veel vrienden
heb je zo last van 'n verkeerde
met veel vijanden
leid je ook geen leuk bestaan
uitzonderingen daargelaten

zonder vriend of vijand
is het wel zo rustig
met jezelf als beste vriend
èn ergste vijand ben je
wel 'n uitzonderling

vroeger was alles beter

ons geheugen is bijzonder selectief
en verandert ook nog creatief
oude herinneringen het meest

***zoals het vroeger was
is het nooit geweest***

wel was voor velen uit de klas
de toekomst in het betreurd verleden
rlanter dan hun toekomst heden

schoonheidsprijs

*mijn raskat met haar zijdezachte vacht
kleur beige en bittere chocola
kon paraderen in die chique dracht
met meer gratie dan een catwalk diva*

*al telt dat aantal in zo'n mooie jas
voor misschien wel tachtig mensenjaren
een kat met minder poespas kan dan kras
nog lang spinnen aan haar levensgaren*

*de pluimstaart elegant gebogen
veroverde ze iedereen compleet
met de blik van haar helblauwe ogen
ze was amper twaalf toen ze overleed*

*de dood die elke esthetiek onbeert
heeft schoonheid blind gediscrimineerd*



waterscheiding

wie zich met zwakkeren vergelijkt
kan zich al gauw gelukkig prijzen
met de eigen kwaliteiten

stimulerender voor eigen groei
is sterkeren als voorbeeld nemen

die zien half leeg consequent als half vol
stroom tegen niet als tegenslag
maar als welkome uitdaging
nergens tegen op
overall een gat in
en vooral
vooruit

